

# Fra jerntæppe til REGNBUE-tæppe

Hvor vi under Den Kolde Krig havde et jerntæppe, der delte Europa, er der nu ved at lægge sig et nyt tæppe ud over vores verdensdel – et regnbuetæppe. Det sætter ny undervisningsbog til udskolingen fokus på.

Af Lene Vendelbo, forfatter og journalist

LGBT-PERSON:

“PÅ TWITTER BLEV  
DET FORESLÅET AT  
BANKE MIG ELLER  
BRÆNDE MIT HUS”



Alicja bor i en by, der har lavet en erklæring mod LGBT-ideologi. Hans fortælling indgår som en del af et projekt. Læs mere: 38. Foto: Bartosz Staszewski

32 POLEN: LGBT-KAMPEN



Ny nazister angriber en LGBT-parade i den polske by Rzeszów. Foto: Silar/Wikimedia Commons

“Da jeg begynde som aktivist, ønskede jeg ikke at vise mig frem. Jeg bor på landet, og her kender alle hinanden. Hvis naboen har gæster med en dyr bil, taler de om det. For slet ikke at snakke om en ikke-heteronormativ pige. Derfor har jeg ventet så længe med 'at springe ud'. Jeg var bange for, hvad familien ville sige, hvad naboerne ville sige, og hvordan det ville påvirke min nærmeste.

Senere gik det op for mig, at det ikke var nu, jeg skulle gemme mig og holde min mund. Lige rettigheder kommer ikke, hvis der ikke er nogen, der kæmper for dem.

Da jeg tog mod til mig og gav mit første ærlige interview, hvor jeg stod frem, som den jeg er, ramte en flodbølge mig. Venner,

fremmede og naboer skrev til mig på nettet, hvor de postede ulækre ting og kommentarer.

På Twitter blev det foreslået at banke mig eller brænde mit hus. En dag bankede politiet på min dør. De informerede mig om, at mine naboer ikke brød sig om, at man kunne se et hjørne af deres hus på et billede i en artikel om mig.

“I et stykke tid tænkte jeg over, om det at 'springe ud' offentligt alligevel ikke var en god idé. Men jeg indså hurtigt, at jeg tænkte sådan på grund af homofobien og alle kommentarerne. Jeg blev vred på mig selv, hvilket gav mig endnu større motivation til at handle.”

## ORDHJÆLP

**AKTIVIST:** Medlem af en bevægelse, der forsøger at fremme sin sag gennem aktioner

**HETERONORMATIV:** En antagelse om, at alle er heteroseksuelle, og at alle afvigelses herfra er unormale og tilfældige.

33 POLEN: LGBT-KAMPEN

Opslag fra bogen side 32-33

Omkring en fjerdedel af EU's befolkning lever i lande, hvor der er en udtalt homofobi. De ligger primært i Østeuropa. Polen er et af de lande, hvor kampen er mest tilspidset. Modstanderne – herunder landets politikere – anklager fx LGBT-personer for at ville seksualisere alle landets børn og udnytte dem seksuelt.

I en ny undervisningsbog til udskolingen zoomer forfatter Lene Vendelbo ind på landet og situationen via interview med erfarings-, parts- og ekspertkilder i Polen og Danmark.

Bogen har titlen ”LGBT+kampen – Polen”, og den giver ordet til polske teenagere, LGBT-personer, organisationer og politikere,

som alle forholder sig til situationen. Mens danske EU-politikere og en ekspert giver et større perspektiv. Bogen runder også LGBT i Danmark og giver udskolings eleverne konkrete værktøjer til, hvordan de kan handle på problemstillingen, hvis de har det ønske.

### Unge kilder og kildekritik

Forfatteren Lene Vendelbo er uddannet journalist. Hun har skrevet undervisningsbøger om aktuelle problemstillinger til elever i grundskolen og gymnasier ti år. I denne bog har hun et særligt fokus på kildekritik og unge kilder ud fra tanken om, at en kompleks problemstilling formidles mere ligetil, hvis den fortælles i øjenhøjde.

”Hvem siger hvad og hvorfor? Så enkelt kan en trænet journalist afkode budskaber. Men hvis man er 15 år, og bliver mødt af fake news og får nyheder fra Facebook, er det ikke så ligetil. Mit håb er, at denne bog kan ruste eleverne til både at afkode denne konkrete problemstilling, men også at det giver dem nogle kildekritiske værktøjer, som de tager med sig, når de møder nye komplekse problemstillinger,” siger Lene Vendelbo.

Tilgangen falder i god jord hos Anne Marie Thirup Christiansen, lærer i dansk og samfundsfag, Bagsværd Skole:

”Bogen tager fat i de vigtige problematikker, homofobi og diskrimination, på en interessant og meget aktuel måde. De mange kilder er et godt fundament for gode og vigtige diskussioner og for eleverne, når de skal arbejde med kildeforståelse.”

### Universel problemstilling og kobling til projektopgaven

Bogen er udkommet i januar 2021 og er sendt ud til en række skoler og biblioteker, hvor den er blevet godt modtaget af bl.a. materialeudvalget på Center for læring, hvorfra Line Ulsøe Kjær siger:

”Bogen fokuserer på forholdene i Polen, men

problematikken er universel – at en majoritet udsammer en minoritet. Bogens indhold kan derfor bruges som ”case” og danne afsæt for mere generelle diskussioner om denne problematik.”

Der er udarbejdet gratis elevopgaver til bogen, som både adresserer emnet specifikt og træner eleverne i deres kildeforståelse og kobler det til øvelser, der rustar dem bedre til projektopgaven.

Læs uddrag fra bogen og bestil bogen på [forlagetjong.dk](http://forlagetjong.dk). Her er også gratis opgaver til dansk, samfundsfag, historie og sundhedsseksualundervisning og familiekundskab.

